

-----1957---

Mag ik even uw aandacht vragen?
Want ik wil wat regeltjes voor gaan dragen.
Ik heb er zomaar wat bij elkaar geschreven
En ze de naam 1957 gegeven.
Het is geen gedicht maar wat regels op rijm.
Voor een echt gedicht moet u bij onze dorpsgenoot Jan Biesheuvel zijn.
Toevallig is Jan hier aanwezig vandaag
Dus we stellen hem gelijk maar de vraag.

Jan Biesheuvel van HOOFDSTUK EEN. Nu dat ik je zie.
Heb jij straks een gedicht voor ons al is het er maar 1 of 3....

Fijn dat U allen de moeite hebt genomen
om hier naar 't Dijkhuis te komen.
Want mensen of u hier staat of bent gezeten
Hier bent geboren of bent ingezeten....
Ik wil u namens Frans Lugtenburg (en zijn naaste familie) hartelijk welkom heten.
En de reden van Uw (ons) bezoek.
Is natuurlijk de presentatie van zijn boek.
Ooit kwam Frans door de burens op een idee..
Te gaan schrijven over dit dorp ...en zijn bewoners wel en wee.
Het gaat over het midden van de vorige eeuw dat wel.
Lang geleden maar ja.. die tijd ging ook zo snel.
De mensen leefden gelukkig en zeker ook tevree
Er was alleen de radio en amper nog teevee
Voor een boer die een vrouw zoekt, zat men nog lang niet bij de buis.
Nee Paul Vlaanderen op de radio!De Bonte Dinsdagavondtrein Daarvoor bleef men thuis!

We zaten toen nog in onze jonge jaren.
Misschien is het wel zo dat we nog maar kinderen waren.
En als het gaat zoals het altijd gaat in het leven
Zal straks niemand de verhalen uit die tijd nog door kunnen geven.
Of we kunnen ons niet meer herinneren hoe het is gegaan.
Dan is het handig als ons nageslacht een boek open kan slaan
Een boek waarin ons dorpsleven is vermeld.
Door U de bewoners zelf is verteld.
Want.....

Dit dorp Vierpolders soms mijmer ik zacht.
ik heb hier een fijne jeugd doorgebracht.
Naar de kleuterschool in het begin

het klasje bij juffrouw Jannie de Koning.
Wat jaartjes later heel gewoon.....
doorstromen naar de O.L.S. Van meester Schoon.
Tegenover de school de kleine witte kerk.
Hier deed juffrouw Farenhout haar Zondagschoolwerk .

Voor het jeugdwerk naar de Groene Hut bij Wim Hameeteman
De man was sociaal/educatief de jeugd werd daar wel wat beter van.
kortom de !Groene Hut had veel nut
De naam Groene Hut moet die nog worden gerehabiliteerd?
Dit gebouwtje werd ooit met Koninklijk bezoek vereerd.
In mei '57 kwam de Koningin op werkbezoek in Vierpolders aan.
Heel de Koninklijke stoet is toen De Groene Hut binnengegaan..

En welke middenstand hadden we zoal hier ?
Twee bakkers, een melkboer, een fietsenmaker en de kruidenier.
Een pond losse stroop
was hier bij Wullem Dogterom te koop.

(Je zou dur toch niet an motte dinken
dat ze bij Jumbo of Albert Heijn de stroop los ut moste schinken)

Dan....

De smederij, een stoffenwinkel, twee cafés. Een was van Francien en Piet.
Wie kende ze niet!
Een metselaar, de boeren en tuinders, een schilder en een handel in foerage.
Midden in het dorp een echte brandweergarage
Wat timmerlieden, een loon-, transport-, en taxibedrijf, een aannemer en de maalderij.
Zelfs een echte barbier hoorde er helemaal bij.
Bij die barbier zat ieder tijdens knippen/scheren heel gedwee.
Maar....als Piet de Kapper klaar was, was ieder dan nog Weltevree?

Een groentewinkel... nee dat was hier onbekend
Niet de groentekar met Hit van Nees Lobs en Gerrit van Gendt..
En...

Er was hier geen reisbureau dat was ook geen gemis.
De allerlaatste reis boekte men bij Wim Sturm, dat werd een begrafenis...

Een torenklok of klokkentoren die heeft hier nooit gestaan .
Hier liet men drie maal daags de sirene even gaan....
Er reed hier ook een kleine moordenaar de TRAM
Tegen betaling nam die je mee helemaal naar rotterDAM .

EN.....

Als ik nu wandel door het dorp en over de dijken
En in mijn herinnering terug ga kijken.
Zie ik de kleine huisjes en hun bewoners van weleer.
De Oude Pastorie, mijn school, zij zijn er nu niet meer!
Door sloop verdwenen of gerenoveerd.
Dat komt door de vooruitgang is wat men beweerd.

Nu zien we verkeer over de N57 razen.
In '57 liep hier het vee nog te grazen.
Daarna rustig liggend herkauwend ongestoord.
Van een melkquotum had de boer nog niet gehoord.
's Zomers het dorsen de houten dorsmachine
Met korenschoven er omheen dit is nu niet meer te zien.

Het ploegen met de twee- of drieschaar de paarden van voren.
Langs de scharen de omkrullende grond, dit geluid is nu niet meer te horen.

De gerooide bieten in rechte rijen op t land
Bietenkoppen hakte men nog met de hand.

Vierpolders klein dorp met het grootste wapen van Nederland.
Alva's gehate 10e penning en het zwaard dit te bestrijden met hand en tand!
Die 10e penning was dus meer beducht dan beroemd
Daarom werden er verenigingen en gebouwen naar vernoemd.

Vierpolders mooi dorp hier woonde nooit te veel mensen...
ik had me geen fijnere woonplaats kunnen wensen..

MAAR.....ik weet.....

In 1957 was het ook niet allemaal romantiek
Maar denken aan die tijd maakt me wel wat melancholiek.

....

Want het ging voorbij de tijd ging razend snel en vlug.
De tijd geeft ons geen seconde terug.
Veel uit die tijd is nu door Frans genoteerd.
En wordt straks in boekvorm aan ons gepresenteerd.
Beste Frans, ik heb toch niet met dit gedicht.
Teveel tipjes van de sluier opgelicht?
In jouw boek zal het veel uitgebreider staan.
En daarom beveel ik dit boek bij een ieder van harte aan!

....

en

Ik wil je bedanken voor alle moeite door jou genomen
Zodat dit prachtige boek tot stand kon komen..

En namens allen aanwezigen hier.
Hartelijk Dank straks voor al het leesplezier!

Beste Frans hier een gedicht
voor al het werk door jou verricht.

Deze regeltjes kwamen spontaan....
bij Leo Poldervaart vandaan.